

Nr. 1 Januar-Februar 2005 - 27. årg.

NORMINOR

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB





Nordisk Morris Minor Klubb
Bjarkevej 7, 1. tv.
DK-5200 Odense V

World Wide Web:
<http://www.nmmk.dk>
E-mail: info@nmmk.dk

Stiftet i Oslo
den 18. september 1978

Postgiro DK: 3 36 47 12
Postgiro S: 456 90 67-4
Den Norske BankPostgiro N:7877 0812029

Medlem af: The Worldwide Federation of Morris Minor Car Clubs
Motorhistorisk Samråd (MHS)

NORMINOR

Formand	Herluf Knudsen Bjarkevej 7, 1. tv. DK-5200 Odense V Tlf. / Fax: 66 16 71 04 E-mail: hk@nmmk.dk	Næstformand	Simon Marsbøll Gl. Kongevej 16 DK-7442 Engesvang Tlf. / Fax: 86 86 57 74 E-mail: sm@nmmk.dk
Redaktør	Torben Rasmussen Søndervigvej 44 DK-2720 Vanløse Tlf. 38 74 97 78 E-mail nmmk.rasmussen@mail.dk	Sekretær	Harry Olsen Vedtoftevej 10. Vedtofte. DK-5620 Glamsbjerg. TLF/FAX 63450040. E-mail: hbo@nmmk.dk
Kasserer	Kim Kleis Tobøl Mosevej 5 DK-6683 Føvling Tlf. 75 39 86 56 E-mail: kk@nmmk.dk	Teknisk redaktør	Anton Kamp Østergade 17, Asferg DK-8990 Fårup Tlf. 86 44 32 00
Revisor	Karen Thomsen Storegade 85 A, stuen DK-6100 Haderslev Tlf. 74 52 68 89 / 28 89 22 93	PR udvalg	Karen Thomsen, Tlf. 74 52 68 89 / 28 89 22 93 Harry Olsen, Tlf. 23 29 61 08
Kontingent pr. kalenderår:	A – medlemmer. Dkr.275. Nkr.305. Skr.335. Euro.37. H – medlemmer. Dkr.100. Nkr.110. Skr.120. Euro14.	Klubvarer	Lars Mikkelsen Lundgårdsvej 8 5463 Harndrup Tlf. 64 88 12 03 E-mail larsmikkelsen@mail.dk



NORGE

Oslo Terje Sunnaas,
Seterhøyvejen 17
N-1176-Oslo
tlf. priv. 22 29 29 49,
jobb 22 64 77 51.

SVERIGE

Norra Sverige Christer Wiberg,
Nydalavägen 55,
S-903 39 Umeå,
tlf. 090 135 607.

Dalarna Thomas Eriksson,
Kråkbergsvägen 4,
S-792 00 Mora,
tlf. priv. 0250-15445,
arb. 13530.
<http://host.bip.net/nmmk-dalarna/>

Väst Sverige Erling Holmin,
Siviken 336, Enebo,
S-462 91 Vänersborg,
tlf. 0521-25 82 43.
e-mail: marianne.barrljung@telia.com

Jämtland Kåre Torfjäll,
Kopparslagargränd 21,
S-831 51 Östersund,
tlf. 0046 63-109595,
mobil tlf. +46 703 135050

Göteborg Matz Lundgren,
Höganäsvägen 44,
S-437 35 Lindome,
tlf. 031-992 670.

DANMARK

Nordjylland Mogens Bjerre,
Industrivej 40,
DK-9690 Fjerritslev,
tlf. 98 21 24 50.

Randers Anton Kamp,
Østergade 17, Asferg,
DK-8990 Fårup,
tlf. 86 44 32 00.

Midtjylland Svend Thorup,
Egeparken 10, 1. tv.,
DK-8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 32 47.
E-mail: svend.thorup@adr.dk
Klubmøde: 2. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift hos medlemmerne.
Ring til kontaktpersonen på forhånd for nærmere information.

**DANMARK**

Østjylland Per Madsen,
Frederikslystvej 18,
DK-8723 Løsning,
tlf. 75 65 04 09
mobil tlf. 40 78 97 59.
nmmk.ostj@get2net.dk

Sdr.jylland Johannes Juhl,
Lindevej 8, Overjerstal,
DK-6500 Vøjens,
mobil tlf. 40 55 27 02.

Per Sørensen
Industrivej 22
DK-6070 Christiansfeld
tlf. 74 56 33 07
fax: 74 56 33 06
mobil tlf. 40 56 33 07

Vestjylland Jens Kirkeby
Skolesvinget 31, Snebjerg
DK-7400 Herning
tlf. 97 16 26 27 Mobil 40 50 40 13

Als Poul Iversen,
Mosevænget 5,
DK-6440 Augustenborg,
tlf. 74 47 16 95.
mobil tlf. 40 34 54 62

Fyn og øerne Harry Olsen,
Krogsgårdsvej 102 A tv,
DK-5672 Broby,
mobil tlf. 23 29 61 08
Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.30
Ring for nærmere info
Tilmelding nødvendig til speciale arrangementer

Lolland-Falster & Møn Dennis Hansen,
Skovtoften 19
DK-4800 Nykøbing F,
tlf. 54 85 93 43.

København

Flemming Kristensen
Sognefjordsgade 1. 3th.
DK-2300 Kbh.S
Tlf.20232611.
E-mail. fl@kristensen.mali.dk.
Klubmøde: Sidste Mandag i
måneden Kl.19.00
Medborgerhuset Pilegården,
Brønshøjvej 17, indg.B.
2700 Brønshøj.

Nordvest-sjælland Max Christensen,
Kalundborgvej 7, 1. th.
DK-4300 Holbæk.
mobil tlf. 40 60 34 82
Klubmøde: 1. tirsdag i måneden. Nærmere
oplysninger hos kontaktpersonen.

Syd-Vest Sjælland Jan O Laursen
Gryderupvej 111
4242 Boeslunde
tlf. 58 14 04 75
mobil tlf. 20 92 47 17
E.Mail: minorkrogen@c.dk
Benny Jensen
Hvilebjergvej 3, Sørbymagle
4200 Slagelse
tlf. 58 54 55 35
Klubmøde: 1. fredag i måneden kl.19.00



INDHOLD

Redaktør
Torben Rasmussen
E.Mail
nmmk.rasmussen@mail.dk



Bestyrelsen	2
Leder	5
Kalender	6
Formanden	7
Generalforsamling	8
Primustreff	12
Hjælp Sri lanka	13
Sommertræf	14
Sri lanka tur	16
Salg af klubvarer	26
Pas på pengene	30
Velkommen	31

Velkommen til 2005

Alle er vel kommet godt over jul og nytår. Det er der nogen der ikke er. Jeg tænker på de stakkels mennesker, der på det frygteligste oplevede julen, en dejlig juleferie endte med frygt, død og sorg, familier er smadret, andre har mistet hjem, alt hvad de ejer er væk. Når man ser tv, kan man næsten ikke tro det.

Tænk på de stakler der hverken har tag over hovedet eller rent vand.

Som I kan se inde i bladet, er Anton i gang med nødhjælpsarbejde til Sri lanka. Jeg vil opfordre jer til at støtte dette, landet er helt i opløsning efter jordskælv og efterfølgende regnskyl.

Med denne gruopvækkende oplevelse, vil jeg dog ønske alle et godt nytår samt mange gode oplevelser i 2005.

Som I kan se er bladet blevet forandret en smule, håber at I syntes om det, ellers hører jeg gerne. Jeg vil til dem, der har sendt stof ind, og som ikke er med i bladet sige, fortvivl ikke det vil blive brugt senere.

**Forside. Fra sommertræffet og Sri lanka
Bagside. Sri lanka**

10000000

Stof til bladet sendes til: Torben Rasmussen
Indleveringsfrist for stof til næste nummer er den 10. Februar 2005.
Tryk: Midtjyns Bogtryk, DK-5750 Ringe.



KALENDEREN

Danmark

Generalforsamling lørdag den 19 marts 2005. Mødestedet er Hvidsten Kro

SydVestSjælland Majtræf

Vi holder igen forårstræf på
Vestsjælland. 20 - 21 - 22
Maj.

Gryderupvej 111, Boeslund-
de, Skælskør

Træf- afgift 150 kr.- incl.

Mad lørdag aften Børn u.

12 år 50 kr. Øl- vin & vand

kan købes eller medbrin-
ges. Campingvogne / telte
kan være på pladsen.

Strøm kan klares mod en
afgift på 25 kr.

Tilmelding senest d. 13 - 5
- 05 (a.h.t. maden)

Hos Jan og Yvonne Laursen
på tlf. 58140475

Eller mail: minorkrogen@c.dk

Godt Nytår

Klub Vestsjælland.

Norge

Oslo-gruppa inviterer for 21-te gang til primustreff weekenden 19-20 februar 2005.

Se inde i bladet.

Annoncer

SÆLGES:

suk, sælges grundet alder
(ikke morissen) min.
1000 super 70-71, 2 ejere
synet no.-04
lige rep,
fortøj. ny bund, nyt udstød-
nings rør-nyt varmeapparat
samt nye kølerslanger.
nyt topstykke samt nye
tænrørs kabler., gearkasse
og kobling renoveret m.m.
har kørt som hverdags bil
trænger til at males.
kr, 35000,-

ring til bent 36465010
Husk sorte plader

Hej,

Jeg har forelsket mig i Mor-
ris Traveller modellen. Er det
muligt at
anskaffe en sådan i restau-
reret stand og i så fald hvem
sælger dem?
Mvh

Claus Albertsen

PS. Redaktøren har des-
værre ikke fået adressen på
denne annonce, men hvis
der er nogen der svarer på
den, så send svaret til mig.
Hilsen Torben

Til salg :

Cabriolet-karosseri fra 1954.
Kalechestativ, front, motor-
hjælm, døre og
bagklap medfølger. Des-
uden 2-dørs karosseri fra
1953 med skade sælges
samlet 5000 Dkr. Cabriolet-
karosseriet skal have skiftet
hele bunden, men er
ellers OK. 2-dørskarosseriet
kan bruges som dele. Papi-
rer på begge biler
haves.

Afgift på ca. 3500,- må
påregnes på cabriolet'en.
Mangler du motorer
o.s.v., så har jeg også det
på lager.

2-dørs 1953 sælges som
rullende karosseri, incl.
ruder, front, motorhjælm,
døre og bagklap for 3000
Dkr eller komplet med valg-
fri motor, gearkasse og
hvad du ellers vil have med.
Karosseriet mangler kun
rustarbejde i
tagrender og ved forreste
fjederhæfter.

Henv.: Simon Marsbøll, tlf.:
86 86 57 74



Et par linier fra formanden.

Ja så røg der et år mere, som tiden dog går, om det er alderen eller en lidt fortravlet hverdag ved jeg ikke, men tiden går efter min mening lige hurtigt nok.

Som sædvanlig er noget af det første her i det ny år der skal tages stilling til vores generalforsamling. Den bliver i år holdt på Hvidsten Kro, det har vi prøvet før, og har kun gode erfaringer fra stedet. Tilmeldingsformular og program findes længere fremme i bladet. Jeg vil også lige gøre opmærksom på at vi i lighed med tidligere år refunderer færge og brobilletter for kontaktperso-

ner.

Ved sidste generalforsamling blev det gjort klart at Harry Olsen i løbet af året skulle overtage Bendt Rasmussens job som sekretær i NMMK. Det er nu sket og jeg vil hermed ønske Harry velkommen i styret. Det er altid vanskeligt at overtage et job som man aldrig har prøvet før så lidt overbærenhed og hjælp her i den første tid skal vi nok give Harry. På generalforsamlingen blev der også sagt at vi nok skulle hen at justere på kontingentet i klubben, det er også kommet til at holde stik. Der er blevet nogle væsentlig

højere udgifter til porto og andre fornødenheder så kontingentet har fået et ikke helt lille hak opad, vi håber at det så kan holde nogle år på det niveau hvor vi nu er landet. Det er som følger: A- medlemmer 275 Dkr. 305 Nkr. 335 Skr. 37 Euro. H- medlemmer: 100 Dkr. 110 Nkr. 120 Skr. 14 Euro. Kursen det er regnet ud fra er taget midt i december. Så vil jeg her til sidst bare sige at jeg håber, hvor i end måtte befinde jer, at vi alle får et godt og behageligt Morrisår.

Herluf.

Annancer

Morris 1000 super pickup bindingsværk
1968 nysynet nov 2004, ekstra udstyr
reserverede medfølger.

Vognen er gennem et å total renoveret,
ejerskabet er 7 år. En sjov og charmerende,
anderledes Morrei som skal ses.

Pris 20.000 kr

Tony Christensen Bådstræde 3

Thorøhuse, Assens, Fyn.

Tlf. 63 71 02 74

Sommertræf 2005
15-17 juli
Prångens camping
Ulricehamn
Sverige



Indkaldelse til generalforsamling.

Der indkaldes herved til generalforsamling i NMMK lørdag den 19 marts 2005. Mødestedet er Hvidsten Kro hvor vi før har afholdt generalforsamling. Adressen er som følger. Mariagervej 450 DK-8981 Spentrup.

Program for generalforsamling.

Start kl. 10.00

Der vil være kammeratligt samvær frem til frokost. Fortæring på egen regning.

Kl. 10.30 – 12.30

Frokost med 1 øl eller vand. Øvrig fortæring på egen regning.

Kl. 12.30

Til vi er færdige, ca. kl 17.00. Generalforsamling.

Der vil i løbet af eftermiddagen blive serveret kaffe og kage. Øvrig fortæring på egen regning.

Prisen for arrangementet er 100 Dkr. per person.

Det er selvfølgelig muligt at deltage i generalforsamlingen uden spisning, prisen er så 0 Dkr. og man kan vente med at møde op til kl. 12.30.

Dagsorden for generalforsamlingen.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Formandens beretning.



Lokalgruppernes beretning.
Fremlæggelse af revideret regnskab for godkendelse.
Valg af 2 styremedlemmer og 1 suppleant.
På valg er:

Kim Kleis
Harry Olsen
Suppleant Jens Erik Hoff Kjeldsen.

Indkomne forslag og emner.
Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamlingen.

----- Person/er til spisning og generalforsamling.

----- Person/er til generalforsamling.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på en af følgende måder.

På ovenstående kupon eller på Tlf/Fax + 45 66167104. Eller på
NMMK's hjemmeside: www.nmmk.dk

Tilmeldingen skal være hos formanden inden onsdag 09-03-05.
Tilmelding uanset om man vil spise eller ikke er absolut nødvendig,
da der ydes tilskud per næse af klubben, ellers kunne arrangementet
ikke holdes til en pris af 100 Dkr

Ny forsikring til gamle køretøjer



*Forsikring
for veteran-
køretøjer og
klassiske
køretøjer*

GF-Veteranklub tegner ansvars- og kaskoforsikring for lievaringsværdige originalt opbyggede veteran køretøjer (fra før 1968) og klassiske køretøjer (perioden 1968-1977).

Eksempel for veteranbil eller -motorcykel:

Årlig præmie Selvrisiko kr. 1.220	Dagsværdi indtil kr. 25.000	Dagsværdi indtil kr. 50.000	Dagsværdi indtil kr. 100.000
Ansvars- og kaskoforsikring	kr. 405	kr. 506	kr. 640
Ansvarsforsikring alene	kr. 157		

På veteran køretøj nr. 2 og efterfølgende ydes 25% rabat på præmien. Veteranforsikringer er med 100% tilbagebetaling af overskud.

For 2003 udgjorde overskuddet 23%. Et evt. forsikringsunderskud opkræves ikke. Køretøjet kan anvendes til hobbykørsel i perioden 15. marts til 31. oktober. I den resterende periode er det forsikret mod brand og tyveri.

Kontakt os venligst for at få tilsendt tilbud og få oplyst de betingelser og andre forsikringsmuligheder GF-FORSIKRING tilbyder.

GF **FORSIKRING**

Klub 198

GF - Veteran

Lyngby Hovedgade 74

2800 Ågs. Lyngby

tel. 70 20 05 47

gf.veteranforsikring@mail.dk



Læserbrev

Til Redaktør Torben Rasmussen.

Som bruger af Morrisbladet, vil jeg meget gerne udtrykke min store tilfredshed med bladet det er ventet med glæde HVER gang.

Og der skal også lyde stor ros til alle dem der arbejder helt frivillig for at vi kan sidde og hyggelæse om hvad der er gang i.

Vi skal jo også huske at jo mere stof folk sender ind, jo bedre bliver bladet.

DE BEDSTE HILSENER

OG GODT NYTÅR

KARLA OG ERIK PEDERSEN

KIRKEBY

7870 ROSLEV

DANMARK.





Primustreff for 21-te gang.

Oslo-gruppa inviterer for 21-te gang til primustreff weekenden 19-20 februar 2005.

Treffet vil i år som i fjor bli avholdt ved Stangebrøtt i Rømskog, Norge ca. 80 km øst for Oslo. Reiseruten vil bli som følgende.

Fra Oslo (Terje og Liv) følg E6 mot Hamar. Ved Karihaugen deler motorvegen seg i to og går over til Rv.159 mot Lillestrøm. Følg så Rv. 22 mot Fetsund og Rv.170 mot Bjørkelangen. Her stopper vi for å handle inn det mest nødvendige før turen går videre til Rømskog.

Dere som ikke kommer om Oslo men fra Göteborg kan kjøre E6 til Uddevalla og Rv.172 til Årjeng. Videre E18 til Ørje og Rv.21 mot Skotterud. Etter ca. 35 km kommer dere til Rømskog, og er vi heldige så treffes alle sammen der ved veiskilt inn til Østkroken ved brua over bekken ca. kl.10,30.

Starttid Oslo ca. kl.8,00 og kjøretid Oslo Rømskog blir derfor ca. 2,5 time inkl. handel på Bjørkelangen.

Husk å ta med alt nødvendig utstyr til en slik tur.

Primus.

Ullundertøy.

Lue og votter.

Sovepose og liggeunderlag.

Varmt yttertøy.

Snekjeder.

Vinterhjul.

Varme støvler osv.

Sjekk gjerne at bilen er i god stand før start det kan bli kaldt.

Spørsmål og tilmelding til

Terje Sunnås tlf. 004722292949 privat kveldstid.

Olav Bjørge tlf. 004763863871 privat kveldstid.

Hjertelig velkommen

Æ005 Olav Bjørge.

HJÆLP SRI LANKA!

Nu har jeg formaliteterne i orden og tilladelse fra politiet til at samle penge ind til velgørende formål på Sri Lanka.

Derfor beder jeg dig der sympatiserer med formålet om at finde hvad du kan hos dig selv, venner, bekendte og arbejdskammerater og indbetale pengene på konto nr. 7738 1094869 og for udlændinge IBAN nr. DK8777380001094869, SWIFT adr. VEHODK22.

Pengene vil blive brugt til mere langsigtede løsninger. Det akutte behov er nok ved at være dækket så godt det kan lade sig gøre, men der vil være mange uløste problemer for enkelt-personer. Mange har mistet deres arbejdsplads. Mange har mistet deres arbejdsredskaber. Mange har mistet hus og hjem. I nogle tilfælde vil et bidrag til genanskaffelse sætte nogen i stand til at tjene penge og forsørge sig selv og hjælpe andre. Jeg har ingen endelig plan klar. Det vil afhænge af den enkeltes situation. En taxamand mangler måske nogle få tusinde kroner for at kunne reparere sin bil eller købe en anden. En skrædder mangler måske kun lidt for at kunne genanskaffe en symaskine. En familie mangler måske nogle få tusinde kroner for at kunne reparere deres hus eller bygge et nyt. Jeg er sikker på at jeg med hjælp fra mine ansatte vil udrette forholdsvis meget med de midler jeg får til rådighed. Der bliver selvfølgelig ingen udgifter til administration.

Jeg rejser derved den 21. januar og når jeg er hjemme igen vil jeg fortælle hvordan pengene bliver brugt og hvad pengene udretter. Vores penge rækker langt på Sri Lanka. Jeg håber selvfølgelig at pengene strømmer ind så vi kan være med til at hjælpe mange mennesker i området.

Telefonerne virker igen på Sri Lanka og i dag, den 29.12., var jeg i kontakt med Ravindra. Han oplyser at alle ansatte i firmaet er i god behold. Nogle få opholder sig i en lejr og det betyder måske at de har mistet alt.

Jeg bad ham tage nogle billeder fra steder jeg kender. Det ser ikke så slemt ud på billederne, men jeg kan ikke genkende alle stederne. Billederne fra kysten ser ikke godt ud, men Ravindra mener at Happy Banana står endnu og er svært beskadiget. Ejeren skulle også være i god behold.

31.12.2004.

Du kan se lidt mere på www.morrisminor.dk <<http://www.morrisminor.dk/>>

Jeg håber du vil give en håndsrækning

Med venlig hilsen og godt nytår

Anton



Sommertræf

Vi fra Vestjylland vil gerne sige tusinde tak til Fyns gruppen for et utroligt hyggeligt og godt sommertræf.

Det er altid skøndt at møde gode Morris folk fra nær og fjern og få en god snak og en campingkold bajer.

Jeg skulle hilse fra børnene og sige at det var et suverent initiativ med hoppepuden.

Mange hilsner

Frederikke, Rebekka, Lene og Mogens.

Herning.







Sri lanka tur 10-10 til 24 – 10. – 2004

Vi startede om morgenen den 10. Ole Stubager havde hyret en af sine bekendte til at køre os til Kastrup lufthavn. Vi kom godt af sted og fik tjekket ind, vi skulle flyve med Air france til Paris, til De Gaulle lufthavnen hvor fra vi skulle med et andet flyselskab. Yvonne var meget spændt hun havde flyskræk, så hun havde gået til behandling for det i nogen tid, det viste sig at det havde hjulpet, vi havde nemlig ingen besvær med at få hende om bord, og efter den første start og landing var der intet, at mærke på hende. Fra Paris skulle vi med et selskab der hed Lanka Airlines det var et stort fly, det var den rene luksus, der var god komfort, god mad og god betjening, hele flyvetiden var på 13 timer, og så havde vi 3 timer i Paris.

Efter en god landing i Colombo Kom vi ud i tropevarmen ca. 30 grader celsius og en meget høj luft fugtighed. Vi skulle igennem pas kontrol igen igen igen oven i alle dem vi havde været igennem i Paris lufthavnen, ikke at forglemme kropsvisiteringen. Videre kom vi dog, selv om det tog lang tid. På den anden side ven-

tede en chauffør som Anton havde sendt for at hente os. Han havde et bilde af os alle så der ikke var noget at tage fejl af. Det var en taxi med air condition, og vi begav os ud i mandag morgen trafikken, det var et mylder uden lige, i venstre side af vejen, Jeg har aldrig i mit liv været ude for noget lignende, det var ved første øjekast alles kamp mod alle, en lille privat krig om, lige at komme foran, først efter et par timers kørsel fandt jeg ud af at det ikke var med hornet i bund hele tiden men, at et dyt betyder, jeg kommer uden om og et langt dyt på siden betyder, du klemmer mig og sidst men ikke mindst to små dyt når man er kommet uden om betyder, mange tak for venligheden hvorefter den overhalede svarede med et lidt længere dyt der betyder åh jeg ber. Der var arrangeret frokost under vejs, vi kom også på vejen forbi nogle store budistiske templer hvor vores guide og chauffør var ude for at ofre nogle mønter og bede en lille bøn for vores videre færd, så vi sikkert kunne komme til vores bestemmelses sted. Jeg tror det

hjalp for vi kom sikkert frem til bungalowen hvor Anton ventede med en forfriskning, som bestod af en king coconut, en speciel cocosnød man drikker med sugerør. Denne her var pyntet efter alle kunstens regler med lime frugt og smukke blomster fra et tempel træ som voksede omme bag huset . Denne nød er mere frisk end den traditionelle cocosnød vi ellers kender. Så fik vi hus reglerne, fik hilst på Ranjan, hans kone og søster som også hjalp til i huset som tjenende ånder, dem lærte vi at sætte utrolig stor pris på ,der var ikke det problem de ikke kunne klare.

Anton tog hjem til Danmark, jeg håber han fik en god og behagelig rejse hjem. Vi var nu overladt til os selv og disse søde mennesker der var i huset som sørgede for os på alle måder. Jeg kan ikke forestille mig at servicen, er større på de bedste 5 stjernede hoteller. Vi var også rundt for at se på produktionen det var jo ligesom det der var hele formålet med turen. Jeg er lidt imponeret over at se, hvad man kan lave, med så få virkemidler, af forskellige ting ca. 500



forskellige vare numre. Begrebet pladesmed får for mig en helt ny betydning, Her laves også sæde overtræk i læder, støbes benzintanke og varekasser til vans i glasfiber, og de er i gang med at lave en lille lege bil i glasfiber den er også sjov. Sædebetrækket bliver syet på en simpel Singer sy maskine i et lille rum og alt fiber arbejdet bliver lavet i simple men effektive forme udenfor under et halv tag, alle de andre pladedele er vist kendt af de fleste af dem der kører Morris Minor.



D 12-10

Her til morgen stod vi op til et mægtigt morgen bord, der var frisk lavet frugt juice, papaja fra haven, omelet, pølser med smag, toast og andet brød, marmelade, kaffe te og mange andre ting, selv corn flakes kunne



vi få hvis det var det vi ville. Efter morgen maden blev der arrangeret shopping tur for alle der ville det, de blev afhentet af nogle små tre wheeler's (tuk tukker kaldes de også p.g.a. lyden fra motoren). Jeg blev i bungalowen for at nyde alle lydene, lugtene og farverne, varmen, en god bog og en king coconut.

13-10.
Vi starter ud med den sædvanlige morgen mad, derefter har Ranjan arrangeret besøg på silkefabrik m.m. Vi blev igen hentet af 2 tuk tukker, Ranjan havde købt en, derefter kørte vi ud for at se en silkefabrik, vi så

hele produktionen, lige fra æg, larver, pupper til sommerfugle og færdig produktion af silkevarer. Vi købte en hel del div. Beklædnings dele, Stubager købte et stort sengetæppe Brita købte også en hel del forskelligt. Derefter kørte vi igennem Galle, til en gents shop(juveler butik) Hvor de lavede smykker lige fra bunden af, de sliber selv stenene støber selv guldet og laver selv alt montage arbejdet det var ret interessant at se. I dette værksted lavede de også kniplinger, broderede duge, silkemaling, lædervarer og træskærerarbejder det var





imponerende flot, de er utrolig gode håndværkere. Vi købte en træ model af en tuk tuk, alt andet sagde Ranjan var for dyrt. Derefter kørte vi videre til en anden gent shop der købte vi en lille safir til Kimmie, Mie fik vist sig en ny navle piercing men hold da op, der var mange flotte ting smaragder, opaler, turkiser, safirer, som er fundet i området og, diamanter som man dog har været nød til at indføre fra syd afrika, der var opaler så store som en knyttet hånd, imponerende. Der efter tog vi hjem til bungalowen. Klokken var blevet hen ad 14.00.og vi besluttede at tage ned til stranden, den ligger ca. et kvarters kørsel her fra.Vi kørte ned til Happy banana, det er et lille hotel der ligger helt ude i havstokken, det skal ses og opleves, det er næsten ubeskriveligt, der er selv følgelig også nogle slanger i paradiset her, alle sælgerne der prøver at sæl-

ge dig alt muligt (men de skal jo også leve).Der var også en gut med en abe og en pyton slange, som Kimmie fik lov at holde, han havde også en kobra slange som han spillede op af en kurv. Britta stak ham en 100 seddel for ulejligheden men det ville han ikke nøjes med .Han ville have det 10 dobbelte ,til sidst truede værten på hotellet ham med at smide hele menagen ud i det Indiske ocean, så forsvandt han og vi havde en god eftermiddag på stranden. Vi, skulle hjem kl. 17.00,fordi Ranjan skulle hjem for at lave mad til os, læg lige mærke til han er med os hele tiden for at passe på os, den anden tuk tuk chauffør holder såmænd også og venter, for den service giver man ca.400 rupees, der går ca. 16 –17 rupees på en dansk krone. Vi, skulle hjem for at spise Vores 3 retters menu hvor alt bliver serveret som på de fineste spisesteder det er bare så flot. Om, aftenen er der rå hygge på verandaen i stearin lysenes skær, strømmen er nemlig ikke særlig stabil kl.19.00 er det mørkt og ved ca. 6.30 tiden er det lyst, det er næsten som at tænde og

slukke på en kontakt for solen så hurtigt skifter det. Medens jeg sidder her på verandaen er der et mylder af fugle, sommerfugle og dyr lige på den anden side ude i haven. Jeg sidder her om morgenen og kigger ud over en ris mark over for, der er fuld af hvide hejrer ? tror jeg ,det er så smukt, frodigt. Oppe under taget bor der desmerdyr, det er en af de væsentligste årsager til vores strøm problemer siger Ranjan.

14-10

I dag stod jeg op tidligt inden Ranjan kom, jeg fik skrevet nogle postkort så de var klar til at blive sendt. Efter morgenmad tog vi til Galle for at se på forretninger, de er altså ikke helt magen til dem hjemme i Danmark, lugtene, lydene og det visuelle er så frem-





medartet, frisk frugt side om side med tørret fisk, maniok, krydderier, tøj, kød, frisk fisk og isenkram alt side om side i en stor pærevælling. Derhjemme ville alle disse forretninger være lukket af de veterinære myndigheder med det samme, på vejen derhen, kom man forbi folk med mindre bjerge af king coconuts bundet bag på deres cykler, disse nødder faldbyder de alle steder på vejen hen til markedet. Da vi kom hjem fra markedet i byen kørte Ole og jeg ned til Antons konkurrent for at se hvordan de greb tingene an, det var også utroligt at se det var næsten som at se min egen lære plads midt i tresserne, der var lige så sort, beskidt og rodet og deres bade forhold var, tro det eller lad være i fuldstændig samme standart, den eneste forskel var at vi havde tønde på toiletet men ellers var det næsten det samme, udsigten var dog forskellig, de har palmer her, der er groet op i gennem nogle gamle mor-

risser, vi havde en gammel hyldebusk der var groet op igennem en gammel citron. Jeg vil sige det sådan, jeg tror at de fleste af os hjemme, har et mere vel udstyret værksted, så egentlig burde vi vel kunne producere de fleste dele til vore biler hjemme, men kan vi det? Efter visitten gik vi hjem til bungalowen og fik igen noget godt at spise og fik planlagt vores tur til Adam's peak.

15-10.

Efter morgenmad tog de andre til stranden, jeg blev i bungalowen, Jeg er ikke så meget for stranden. Ejeren af huset kom for at låne det i nogle timer, han skulle til Galle i forretnings øje-

med, han boede ellers i Colombo. Han satte familien af og, kom igen nogle timer senere. I mellemtiden havde jeg besøg af nogle søde mennesker fra Svejt, som var interesseret i at se firmaet, vi fik en kop te sammen og sludrede hyggeligt til de kørte igen, de boede på Light house hotel nede i byen, den anden familie kørte ca. en time senere uden at vi havde mælet et ord til hinanden undtagen goddag og farvel, men sådan er der jo så meget. Bagefter var jeg en tur rundt i junglen bag huset lige for sådan at få en fornemmelse af området, og hvad vi kunne blive udsat for i morgen, når vi skal på tur til Adam's peak. Ole og pigerne havde haft en dejlig dag ved stranden 16-10

Ranjan vækkede os alle tid-





ligt kl. 5.00, så vi kunne få noget morgenmad inden vi skulle på tur. Pigerne og Rune skulle mod øst ned rundt om spidsen, til en national park for at se på vilde dyr, elefanter, vildsvin, bøfler, aber, varaner og mange andre dyr og fugle . Ole og jeg skulle op mod midten af landet for at nå til Adams peak, vi blev hentet af hver sin vogn, vi skulle efter planen køre ca. 4 timer, men det blev til 7,5 time af små hullede og snoede bjerg veje indtil vi endelig nåede hotellet, bjerget så meget højt ud, lidt lige som Mattahorn. Omsider fik vi noget at spise og det med smag, rise and curry med kylling, vi kunne vælge mellem kylling, kylling og kylling så vi tog kylling, efter dette udsøgte og velsmagende måltid gik vi en tur op ad stien mod toppen for lige at se på omgivelserne. Det var lidt ligesom at komme til en prærieby i det vilde vesten de fleste af huse- ne bestod af bølgeblik lige med undtagelse af vores hotel det var såmænd rigtig pænt, det var bygget af sten ,med en stor glas facade op mod bjerget, værelserne på hotellet var for i øvrigt med bad og alminde-



ligt toilet, bruseren, var et lille kapitel for sig, den var forsynet med en elektrisk gennemstrømnings varmer i bruse hovedet og tilsluttet en stikkontakt på væggen umiddelbart lige ved siden af, en installation der måske ikke ville være helt lovlig i Danmark, men det virkede. I aften har vi bestilt rise and curry med kylling, det smagte også godt. Vi havde aftalt med hotellet at vi skulle vækkes kl. 2.00 så vi kunne være klar til vand- re turen, vi skulle jo være der oppe på toppen før sol- opgang så vi kunne få det- te smukke syn at se, så vi gik i seng lige efter maden for at være udhvilede. Medens jeg sidder og skri- ver kom 3 piger fra Belgien som også skal op på top- pen, så bliver vi da ikke helt alene på bjerget i nat.

17-10

Vi blev vækket efter aftale og gik ned for at møde vores guide , en ganske ung mand på vel små 20 år, han havde lygtet med og vi begav os opad, undervejs fortalte han os hvad det var vi passerede, det var faktisk rigtig interessant, han gik også og lyste ned på vores fødder hele tiden, vi troede det var for at vi bedre kun- ne se hvor vi satte fødder- ne, det var det ikke, det var for at holde øje med blod iglerne som satte sig på fødderne af os, så han kun- ne plukke dem af inden de fik sat sig for godt fast, det var lidt ulækkert. Det var en rigtig hård tur op, der er ca. 6000 trin til toppen, plus alle de steder hvor stien bare gik opad men, op kom vi. Vi lød godt nok som utætte blæsebølge og hav-





de ondt i benene men vi nåede det til tiden inden solopgang, der var godt nok også gået noget vand til under vejs men det var det hele værd, det var helt stjerne klart, måneskin og vindstille det eneste man hørte var cikaderne og frøerne, og Ole som prøvede at overdøve det hele med sin vejtrækning, det kunne han dog ikke, jeg tror nemlig jeg væsede højere, men smukt var det. Vi ankom omkring en time før solopgang, vores guide viste os ind i et rum meget sparsomt møbleret, hvor vi kunne hvile lidt ud inden vi skulle ud at se panoramaet, rummet, var vel 7 kvadrat meter stort, op langs væggen var sat 2 brikse og på dem sad de 3 belgiske piger plus 3 andre guides de var gået op allerede ved midnat for at nå det, vi var faktisk under 3 timer om det. På gulvet i rummet stod 2 el koge plader som man kunne anvende hvis man ville koge te, det havde vi ikke lyst til idet hygjejen ikke var helt på toppen, selv om vi var på toppen, der sad også en og

mosede betelnødder hvori han blandede noget hvid creme i af ubestemmelig herkomst, herefter pakkede han det hele ind i blade, bød rundt og puttede det hele ind i munden med stor velbehag, jeg tror ikke der var nogen af os gæster der prøvede at smage. Så sad gutterne og spillede kort, indtil vores guide sagde det var tid at gå ud, fordi solen snart ville stå op, det var nu også ganske rart at komme ud i den friske luft for ventrummet lugtede som et gammelt pissoir. Vi gik alle udenfor for at se dette helt vidunderlige smukke syn ud over bjergene, med den fantastiske morgenrøde. Kort efter solopgangen kunne man på den modsatte side i disen over bjergene se en meget markant skygge fra Adams peak, det var fascinerende flot, selve helldigdommen var desværre ikke åben, da det var uden for sæsonen, så den fik vi ikke set, det handler om et aftryk i toppen af klippen som næsten alle trosretninger har en historie omkring, men vi fik ringet på klokken som hængte deroppe, det

skulle alle der var der for første gang sagde vores guide, vi skulle forøvrigt også smide vores fodtøj da vi gik ind på området, det var godt nok en smule koldt fordi det var så højt oppe 2224 m. men det var alle strabadserne værd. Nedturen foregik ikke samme vej som opturen, vores guide kendte en vej ned gennem junglen det var noget andet end trapperne og denne gang kunne vi se noget. Det var så fantastisk en udsigt ja næsten ubeskriveligt med planter, fugle, træer, dufte, vandfald og meget meget mere. Vi var nede ca. kl. 10.00 på hotellet hvor vi fik et bad og noget morgen mad derefter, satte vi os i vores bil og kørte mod Kandy hvor vi skulle møde de andre, atter en spændende ikke særlig bred vej hvor vi igen kom forbi te plantager, rismarker, gummi og banan plantager, spændende byer og utallige huller i vejen, men





til Kandy kom vi. Vi rullede op foran et fashionabelt hotel, der hed Thilanka, hvor piccoloerne for ud for at tage imod og tage alt vores bagage, der bestod af 2 gamle slidte rygsække, vi fik et par velkomst drinks idet vi var kommet noget før de andre og blev derefter vist op på vores værelser, hvor der var både udsigt og badekar, man skulle bare holde døren til verandaen lukket da aberne ellers ville rydde værelset fuldstændigt, da pigerne endelig kom, var der arrangeret bytur vi skulle ud at se på nogen dansere der optrådte lige i nærheden, de hed Kandy danserne de optrådte med traditionelle danse i nogle meget farvestrålende dragter og med nogle pragtfulde dansemasker på de gik også på glødende kul, men det har

Yvonne også gjort oppe på vores friskole så det kan alle gøre, men flot var det. Efter denne oplevelse var vi ikke færdige endnu, vi skulle se Tandens tempel det er et tempel hvor man opbevarer en af Buddhas tænder. Templet er kæmpestort en hel katedral, vi skulle alle af med skoene og være ærbart klædt d.v.s. ingen bare ben, det gjaldt alle mænd som kvinder, Ole måtte have vagterne til at binde sin sarong, han tog den nemlig først på op af trappen, templet var stort og flot og fyldt med mennesker og guld og lyd, det var bedetid, så trommerne tordnede alt medens vi var der, blomsterduften var overvældende, alle havde blomster med ind for at ofre til Buddha, små og store donationer blev også

modtaget med kyshånd. Efter denne oplevelse tog vi tilbage på hotellet for at spise. Dejlig mad god betjening og udsøgt god musik. Musikerne var et helt kapitel for sig, jeg tror ikke der var nogle numre de ikke kendte lige meget hvad der blev bedt om kunne de teksten og melodien, man kunne også få dem til at spille og så selv synge hvad vi dog afholdt os fra, efter denne oplevelse gik vi til køjs, vi skal nemlig køre igen kl.8.00 i morgen tidlig vi skal nemlig igen på udflugt, ham Ranjan er en knag til at arrangere. Fortsættelse følger.

Jan og Yvonne
18-10

Vi blev vækket kl. 6.00, og efter morgen maden, som også var et kapitel for sig selv, kørte vi. I dag skulle vi først på et juvel museum, vi startede der, med at gå i gennem en gang der var lavet ligesom en minegang med afstivninger og det hele, dog manglede vandet op til livet som de rigtige arbejdere må vade rundt i, derefter så vi en film om minedriften, og blev vist ind i et showroom, hvor vi så alle mulige og umulige ædelsten uslebne, så gik



det galt, vi skulle ind i det sidste rum hvor de færdige sten var, der var alle de flotte og unikke sten hjertet kunne begære, og det gjorde det, de var villige til at sælge til os alle, SPECIAL PRIZE FOR YOU, og vi røg på den Brita og Mie købte ringe med sten m. garanti, Yvonne og jeg købte en blå safir i en indfatning med små hvide safirer, og det hele ville blive leveret 3 dage senere i Galle med bud, ganske gratis der er 232 km. Det er vel nok service ikke, det kunne vi godt bruge lidt af i Danmark ikke, Kimmie fik også en lille sten af dem ganske gratis. Vi fandt ud af at de fleste så kaldte gents museums faktisk var butikker ejet af mineselskaberne. Derefter kørte vi gennem Kandy til botanisk have Det er en stor have der er anlagt i 1821 af det engelske kolonistyre den er 60 hektar stor, en imponerende stor have med en masse flotte planter og træer og med en stor samling af orkideer og kaktusser, der var også et træ en kæmpe stuebirk der var plantet i 1861 den havde den ejendommelighed at den havde sat støttestammer ned fra

grenene som hængte vel 30 meter ud vandret, der var også en mand der stod med en flyvende hund, spændende, derefter kørte vi ud til et elefant reservat hvor vi skulle ride på elefanter det var en meget morsom oplevelse meget gyngende. Jeg glemte, at på vejen derud mødte vi nogle mennesker, der stod med nogle hulepindsvin, dem stoppede vi også op for at se på, klappe og fotografere, Yvonne havde den tvivlsomme fornøjelse, at sidde med en af dem men de var nu ret fredelige. Efter elefant ridningen tog vi hen for at se baby elefant fodring med sutteflaske, de henter forladte elefantunger i junglen hvorefter de fodrer dem op til at blive arbejds elefanter, de sætter dem ikke ud igen de

enes nemlig ikke så godt med de vilde elefanter, elefanter yngler ikke i fangenskab men kan blive lige så gamle som mennesker, de er også først voksne i 17 år's alderen, ude i naturen når de er drægtige går de 22 måneder før de føder. Vi var også nede ved floden for at se elefanterne blive badet, Kimmie og Stubager skulle også bade elefanter så de gik ned for at deltage. I mens var der en tyvekægt der havde set sig varm på min morris kasket, som jeg havde hængt på min stoleryg på restauranten hvor vi sad for at vederkvæge os, med en velfortjent øl, medens vi sad og nød udsigten over floden og elefanterne, det kostede mig en solskoldet isse og der render i disse dage nok en rundt med en





helt ny Morris minor kasket som han ikke ejer på Sri Lanka. Efter elefanterne var det tid til at køre i krydderihaven hvor de lavede alt fra krydderier til velduftende massage olie, vi fik også her en tiltrængt fuld boddy massage efter al den kørsel, der var for i øvrigt 5 timers kørsel tilbage til bungalowen herfra hvor vi var, det kan tage pusten fra de fleste, men her nede må man kun køre 50 km. T. på landevej og 30 i byerne, ikke sådan at forstå at noget andet kan lade sig gøre, vi havde vel omkring 160 km. Hjem. Vejene er ikke så gode og lys føringen på biler og andre trafikanter er hernede yderst mangelfuld, man kan faktisk godt møde feks. en bus eller en okse kære ganske uden lys eller lygte, til gengæld har de alle et perfekt virkende horn, men hjem kom vi da. Det kan godt betale sig at leje en god driver, det kan man få for ca. 4000 rupees ca. 250 kr. i døgnet og det er alt inklusive, jeg kan ikke anbefale at man selv kører hernede. Klokken er nu blevet hen ad 10.00 og det har været en lang spændende dag, fuld af mange indtryk, så tusind tak til Ranjan og

vores to trofaste drivere.

19-10

I dag har vi bestemt os til KUN at køre til stranden, så efter morgenmaden blev vi hentet af to tuk tukker og kørt ned til Happy banana hvor vi fik en hyggelig eftermiddag med svømning, tusk handel, mad og drikke og en masse solskin. Jeg tror jeg snart jeg har fået nok sol så jeg tror ikke jeg skal med til stranden i morgen.

20-10

Jeg tog med til stranden alligevel, de andre bad så mindeligt. Vi fik vores middags mad på Happy banana, man spiser rigtig godt der nede, Ranjan hentede os kl. 17.00 nu skulle vi nemlig ud at kigge på skildpadde farm, det var et sted hvor man avlede havskildpadder, havskildpadder er også der, total fredede, men for de lokale er de jo bare mad så de graver æggene op og spiser dem, nogle af dem sælger de til farmen som så ruger dem ud og sætter dem i havet efter en uge så kan de bedre klare sig. Denne farm er privat og lever udelukkende af de donationer de kan få fra private, de får f.eks. Ingen støtte fra nogle fonde, så det var et sted der var værd at støtte. De

udsætter ca. 10.000 stk. om året, de har også nogle stykker gående i bassiner så man kunne klappe dem, de er helt fantastisk flotte i farverne, der var flere forskellige arter og aldre, den største er læder skildpadden som kan veje op til 600 kg. Efter vi havde set skildpadderne kørte vi videre ud af kysten for at se på den meget specielle måde som fiskerne der fisker på. Fiskeren arver en pæl som er slået eller gravet ned i havbunden, så kravler han op på den, sætter sig godt til rette og fisker med stang og krog hele dagen ind til han har fanget den kvote af fisk som han er berettiget til. Vi så dog kun en enkelt fisker alle de andre pæle var ledige, derefter kørte vi hjem til en endnu engang udsøgt 3 retters menu.

21-10

I dag skal vi ud for at købe souvenir's, Ranjan kørte os til Galle, først skulle vi ned på det store marked inden for murene i den gamle by, det var et marked der var styret af staten så alle priser var faste. Der efter kørte vi i en rigtig souvenir forretning, det var den sagde Ranjan alle de handlende på stranden købte deres vare i,



derefter kørte vi hjem til bungalowen, for at vente på budet fra juveler butikken. Kimmie og jeg gik en tur i junglen bag huset for at få tiden til at gå, vi skulle se om der var nogle aber lige som tidligere på dagen, det gjorde vi dog ikke til gengæld løb vi ind i en stor varan, en masse sommer fugle og alle de blomster vi har hjemme i urtepotterne i Danmark. Nu har pigerne fået deres juveler de skulle have været der kl.14.00 men kom først kl. 17.00 det er her næsten til tiden.

22-10

de andre er igen taget til stranden, det er sikkert også for de fleste dejligt, jeg orker det bare ikke, jeg vil hellere sidde i bungalowen det synes jeg er mere hyggeligt, så kan jeg også bedre konsumere alle indtrykkene fra de forrige dage, medens jeg får en god kop Ceylon te, og kigger ud over rismarkerne med alle de hvide hejre eller storke eller hvad det nu er, jeg finder ud af det når jeg kommer hjem. Jeg er lige blevet inviteret ud for at se den nye fabrik af formanden, det er jeg glad for, jeg har desværre ikke mere film i mine kameraer, det er ene-

gangs. Det, er de nye og helt moderne bygninger som snart skal tages i brug, det bliver rigtig flot og funktionelt, godt gået Anton! det bliver rigtig godt for folkene også, det er noget andet end det Morris minorcenter der ligger nede af vejen, held og lykke med det. Vi kørte derned i den gamle triumf herald, den er også et kapitel for sig, men den var vist også kun købt for at kunne bruges som model og skabelon, medens jeg sidder og skriver kravler et 10 cm. Langt tusindben hen over gulvet. Ranjan kom med sine mindste børn, et par søde unger de blev lige tvangs indlagt til at se morris billeder hjemmefra på dvd en vi havde med hjemmefra. Vintertræf i Norge forstås, ellers er der jo ikke rigtig noget der kan imponere sådan nogle unger vel?

23-10

I dag har vi planlagt at blive i bungalowen hele dagen, vi skal pakke vores ting og ellers sige farvel og tak for denne gang, vi skal køre i aften kl. 22.00 til lufthavnen i Colombo, det er lidt vemodigt, vi skal med flyveren kl. 6.00 om morgenen, Ole og jeg skal lige ud til

den nye fabrik en tur for at filme lidt så andre også kan få syn for sagen. Vi kørte så til Colombo i en udmærket hi as , jeg tro ikke han havde hørt om fart begrænsningerne, så vi var der længe før tid, vi måtte vente nogle timer i lufthavnen inden vi kunne boarder men vi kom da til sidst af sted, det var igen en behagelig flyve tur med god mad og god behandling, en lille smule kaos i lufthavnen p.g.a. røg men vi kom dog på Air france flyet hjem til Kastrup med næsten alle vores kufferter, Britas manglede, den var blevet i Paris, men ville blive efter sendt dagen efter. Jette hentede os i lufthavnen og vi kom alle godt hjem, mætte af indtryk. Tak for en god tur til Rune, Mie, Brita, Ole, Kimmie og Yvonne. Kærlig hilsen Jan Ps. Hvornår er der ledigt igen i bungalowen Anton?



I anledningen af Nordisk Morris Minor Klubb's 25 års jubilæum, har vi valgt at fremstille en meget smuk jubilæumsplatte. Den er lavet i et meget begrænset oplag og er derfor dømt til at blive et rigtigt samlerobjekt.

Platten koster D.Kr. 250,00 N.Kr. 268,75 S.Kr. 295,25 + porto til forsendelse.



Askebæger i glas med klublogo i bunden

Askebægeret sælges for D.Kr. 60,00 N.Kr. 64,50 S.Kr. 71,00 + porto til forsendelse.

Caps i læder med forskellige Morris Minor

Fås i mange forskellige varianter. Low Light, Split Screen, 2-dørs, Pick-up, Cabriolet, Van og Traveller i forskellige farver.

Prisen for caps'en er D.Kr. 150,00 N.Kr. 161,25 S.Kr. 177,25 + porto til forsendelse.



Caps i rødt stof med Morris

Det er ved at være sidste udkald hvis du vil sikre dig en af de "gamle" caps i stof. Vi kører på absolut sidste vers, der er kun nogle få stykker tilbage, så er det slut, de vil ikke blive produceret igen.

Prisen er kun D.Kr. 50,00 N.Kr. 53,75 S.Kr. 59,00 + porto til forsendelse.



Caps i blå stof med læderskygge

Egentlig var det slut med denne model, men pludselig dukkede der en stak op, ganske vist kun i Cabriolet model, men dette er en virkelig god og gedigen caps til en fornuftig pris.

Kan erhverves for D.Kr. 60,00 N.Kr. 64,50 S.Kr. 71,00 + porto til forsendelse.





Nationalitetsmærke m. klubnavn

Dansk, Norsk eller Svensk nationalitetsmærke, lige til at klæbe på bagsmækken af din Morris. En god og nydelig ting som er fremstillet efter idé af Hoff Kjeldsen.

Her kan alle være med, kun D.Kr. 5,00 N.Kr. 5,50 S.Kr. 6,00 + porto til forsendelse.

Klistermærke m. klubbens logo

Leveres i pose m. 1 eller 5 stk. Det er altid rart at have et ekstra klistermærke.

Pris for pose m. 1 stk. D.Kr. 5,00 N.Kr. 5,50 S.Kr. 6,00

Og med 5 stk. D.Kr. 20,00 N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,75 + porto til forsendelse



Vi kan også tilbyde engangsligter og kuglepenne. Hvis du køber dem enkeltvis koster de pr. stk. D.Kr.

10,00 N.Kr. 10,75 S.Kr. 12,00, men hvis du bestiller et sæt, altså kuglepen og lighter koster det kun

D.Kr. 15,00 N.Kr. 16,00 S.Kr. 18,00 + porto til forsendelse. Kuglepen og lighter er fremstillet i farverne rød og blå, med jubilæumsskrift og klublogo påtrykt i sølv.

T-shirts m. jubilæumsskrift og klublogo

Flot T-shirts i sort, 100% bomuldsstof m. påtrykt skrift og logo i sølv. Salget er gået over al forventning, så derfor er der kun str. M og børnestørrelserne K 150 samt 4/6 tilbage.

Prisen er kun pr. stk. D.Kr. 75,00 N.Kr. 80,50 S.Kr. 88,50 + porto til forsendelse.



Den meget flotte grå T-shirts m. tekst på engelsk og tegning af en 2-dørs Morris Minor, fremstillet i 100% bomuld. Kan vaskes igen og igen uden at forandre sig. Fås i størrelserne S, M, L, XXL, 8/10 og 12/14. Pris for voksen str. D.Kr. 120,00 N.Kr. 129,00 S.Kr. 142,00

■ Børnestørrelser koster D.Kr. 100,00 N.Kr. 107,50 S.Kr. 118,00 + porto til forsendelse.

**Ambåndsur** med Morris logo og påskriften Morris

Uret er fremstillet i stållignende metal og monteret med læderrem.
Uret koster D.Kr. 250,00 N.Kr. 268,75 S.Kr. 295,25 + porto til
forsendelse.

**Reveremblem m. klublogo**

Fremstillet i forgyldt metal, logoen er ilagt hård emalje i klubbens
farver. Emblemet måler ca. 20 mm Ø,
monteret med en sommerfuglelås.

Pris D.Kr. 30,00 N.Kr. 32,25 S.Kr. 35,50 + porto til forsendelse.

**Jubilæumseblem** 1978-2003, 25 år

Dette smukke jubilæumseblem er lavet i metal, ilagt hvid baggrund og ellers i klubbens
farver. Det har

et mål på 25 mm Ø, på bagsiden er der monteret en sommerfuglelås.

Pris D.Kr. 40,00 N.Kr. 43,00 S.Kr. 47,00 + porto til forsendelse.

**Grillembem**, som vist på denne grill

Emblemet måler 58 mm Ø, er i forgyldt metal, ilagt hård emalje og forsynet
m. to huller til skruer, en rigtig flot ting som vil pynte på enhver Morris.

Pris D.Kr. 125,00 N.Kr. 134,50 S.Kr. 148,00 + porto til
forsendelse.

**Flotte Morris postkort.** Send din familie eller venner en lille

hilsen på et af vores flotte postkort. Leveres i poser med 9
forskellige postkort, eller pose med 2 stk klistermærker og 9 forskellige postkort.

Pris for 9 forskellige postkort D.Kr. 10,00 N.Kr. 10,75 S.Kr. 11,75

Postkort og 2 stk. klistermærker D.Kr. 20,00 N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,50 + porto til forsendelse.

**Stofmærker med klubbens logo**

Flot maskinbroderet stofmærke til at sy på tøjet eller andet sted. En virkelig god kvalitet.

Pris D.Kr. 25,00 N.Kr. 27,00 S.Kr. 29,50 + porto til forsendelse.

Hermed bestiller jeg følgende klubvarer, som ønskes tilsendt med post hurtigst muligt. Efter modtagelsen betaler jeg det medfølgende girokort, ved først givne lejlighed inden 8 dage

Jeg ønsker at få tilsendt nedenstående klubvarer.

Dato / 2004 Medlemsnummer .: _____

Navn.: _____

Adresse.: _____

Postnummer.: _____ By.: _____ Land.: _____

Obs. Varerne tillægges gebyr til dækning af porto, Post Danmarks takster.

Varekøb over D.Kr. 300,00 N.Kr. 330,00 S.Kr. 360,00 sendes pr. postopkrævning.

Varer bestilles hos. Lars Mikkelsen Lundsgårdsvej 8 5463 Handrup.

Tlf. 64 88 12 03. E-mail larsmikkelsen@mail.dk

Afsender:
Nordisk Morris Minor Klubb
Bjarkesvej 7, 1. tv.
DK-5200 Odense V

B

